

צמצום התפשטות נגיף הקורונה - סוף מעשה במחשבת תחילה

נגיף הקורונה חושף את מערומי הקדמה, אנחנו למדים שלכל מטבע יש שני צדדים, ויש גם יש מחיר לגלובליזציה. העולם ככפר גלובלי מתקשה למנוע את המשך פיזור הנגיף, הסביבה האורבנית, הרגלי האכילה, ייצור המוני ובמיוחד מזון מהיר, שטרות כסף המועברים מיד ליד, תחבורה ציבורית והשהייה במבנים המכילים אלפי אנשים בו זמנית יוצרת תשתית "טבעית" לפיזור נגיפים. בהדרגה סביבת המחיה שלנו הופכת לבית גידול וצימוח נבגים, שיתכן ואף מעצימה את עוצמת הנגיף.

קיים קשר ישיר בין רמת ההיגיינה האישית, ניקיון ותחזוקת הציוד והמבנים הסגורים בהם אנו "מבלים" חלק נכבד מחיינו, לבין היכולת שלנו לצמצם את השפעות נגיפיות - לא הכל מונח על כתפי הרפואה. הגיע הזמן להתעשת, על כל אחד מאתנו מוטלת אחריות לפעול בשיקול דעת, להקצות תשומת לב לפרטים הקטנים ולא רק להמתין בציפייה לפתרון שלאחר מעשה.

רבות נכתב על פיזור חיידקים באוויר, אני סומך על אנשי הרפואה שלפחות חלקם מציינים בהגינות שגם הם אובדי עצות, ובפועל חלק מהפעולות שהמליצו נגזר מתהליך "ניסוי ותהייה" מתבקש לצורך מניעת פיזור הנגיף ופיתוח תרופה מתאימה. יש שיגידו, שהצעדים האחרונים של משרד הבריאות הופכים אותנו לעכברי ניסוי, וככל הנראה אנחנו משולים בימים אלה לבעלי חיים שמתרוצצים במעבדה אנושית גלובלית. במקרה זה ובמגמה למנוע את המשך התפשטות הנגיף המטרה בעיניי מקדשת את האמצעים.

נגיף הקורונה דחק לאחורונה את תשומת הלב הציבורית מהשינויים האקלימיים, לדעתי חשוב להבין שקיים קשר הדוק בין הדברים. להערכת השינויים האקלימיים שאנו חווים, מאפשרים התפרצות נגיפית וככל הנראה האנושות על סף "עידן חדש" שבו היא חווה עימות הולך ומתעצם בין האדם לסביבה שבה הוא חי.

השינויים האקלימיים מעצימים תופעות חריגות, אשר חושפות את האנושות למחלות והשפעות של נגיפים שעדיין אין להם טיפול הולם ברפואה המודרנית. המדע אינו כל יכול, עלינו להיערך למצב "החדש" אליו לכאורה "הושלכנו" ללא הכנה מוקדמת, ובהקשר זה פחות חשוב באם מדובר במגפה שתחילתה במוטציה שפותחה במעבדה, או במתקפת טרור ביולוגית או שהיא תוצר של אורח חיים לקוי הכולל שחיטה ואכילת בעלי חיים אסורים. הבנת הסיבה להיווצרות נגיף הקורונה מהווה נדבך חשוב בפיתוח תרופתי ומיגור החיידק, יחד עם זאת עצם ההתפשטות שלו מחזק לדעתי את הצורך המידי של האנושות לאחד כוחות, לשנות הרגלי צריכה, לשפר את יחסה לסביבה, לצמצם פליטות מזהמים ולייעל את צרכני האנרגיה ומאפייני התפעול שלהם.

הגיע העת לפעול אחרת. במטרה לצמצם התפשטות נגיפית, נדרשת קואליציה בינלאומית מאוחדת לשימור הבריאות והסביבה. כדאי להתעורר, אנו בתחילתה של מלחמת עולם מול אויב בלתי נראה שהנשק להתמודד נגדו כרוך בשמירה על היגיינה אישית גבוהה והקפדה על ניקיון ואחזקה מונעת של ציוד ומבנים – מסתבר שזהו חלק מהותי של ארסנל הנשק הקונבנציונאלי הנדרש לצמצום צמיחה והתרבות נגיפים.

כאן ועכשיו הזמן להתעלות מעל כל וויכוח, מנהיגים חזקים צריכים ללמוד לשלב ידיים, לאחד כוחות במלחמה המשותפת בהתפשטות הנגיף וביחד לפעול לשימור הקיים שאינו עוד מובן מאליו. והשאר... בידי שמיים!?!...

ד"ר עופר אלון, יזם סדרתי, מרצה, אסטרטג מומחה לתכנון פיתוח וניהול פתרונות אנרגיה, התייעלות אנרגטית ובקרת אקלים.